

«Ο Θεός Ἀγάπη Ἔστιν»

«Ο Χριστός ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχή ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολή πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ’)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχή τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχή ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγκεντρικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχή του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**



Προσευχὴ γιὰ τὴν Βιρμανία / Μυανμάρ



**Ἐκατοντάδες νεκροί, πολλοὶ ἀνήλικοι
Ρανγκούν ἢ Γιανγκόν**

Σὲ τουλάχιστον **543** ἀνέρχονται οἱ πολῖτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων **περισσότεροι ἀπὸ 40 ἀνήλικοι**, πού ἔχουν σκοτωθεῖ ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς τάξης στὴν **Μιανμάρ** [NA Ἀσία], οἱ ὁποῖες καταστέλλουν κάθε κινητοποίηση κατὰ τοῦ νέου **στρατιωτικοῦ καθεστώτος** ἀπὸ τὴν **1η Φεβρουαρίου**, ὅποτε ἔγινε τὸ **πραξικόπημα** στὴν χώρα, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐνωση Ἀρωγῆς στοὺς Πολιτικούς Κρατούμενους (AAPP).

Ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων πού ἔχουν σκοτωθεῖ **διπλασιάστηκε** τὶς **τελευταῖες 12 ἡμέρες**, σημείωσε παράλληλα ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὁργάνωση **Save the Children**.

Ὁ πραγματικὸς ἀπολογισμὸς εἶναι ἀναμφίβολα πολὺ πιὸ βαρὺς, καθὼς **περισσότεροι ἀπὸ 2.700 ἄνθρωποι** ἔχουν **συλληφθεῖ καὶ πολλοί, οἱ ὁποῖοι κρατοῦνται σὲ μυστικὲς τοποθεσίες**, χωρὶς νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ δικηγόρο ἢ σὲ κάποιον συγγενικό τους πρόσωπο, φέρονται ὡς ἀγνοοῦμενοι.

Στὴν Ρανγκούν, τὴν οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς **Μιανμάρ**, κάτοικοι κατέθεσαν λουλούδια σὲ στάσεις τῶν λεωφορείων καὶ σὲ ἄλλους δημόσιους χώρους στὴν μνήμη τῶν «μαρτύρων».

Τὸ λουτρὸ αἵματος τῶν τελευταίων ἡμερῶν προκάλεσε νέες διεθνεῖς διαμαρτυρίες ἐκ μέρους τοῦ **ΟΗΕ**, τῆς **Βρετανίας** καὶ τῶν **ΗΠΑ**.

4.4.2021

