

Βιβλιοπαρουσίασις



Έρικ Μεταξᾶ

Μπονχέφερ

Ὁ θεολόγος πὸ ἐναντιώθηκε
στὸν Χίτλερ

(1906-1945)

Πρόλογος στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση:
Στέφανος Καβαλλιεράκης.

Ἐκδόσεις: «Ἐν πλῶ».

Ἐκδοση Α', Ἀθήνα, Ἀπρίλιος 2017.

Σελίδες 394 (14 x 21 ἐκ.).

Ὁ Έρικ Μεταξᾶς εἶναι προσωπικότητα πὸ παρεμβαίνει στὸν δημόσιο λόγο στὶς ΗΠΑ γιὰ θρησκευτικά, ἱστορικά, ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς φύσεως ζητήματα.

Στὸ ἀνὰ χεῖρας ἔργο του ἀναδεικνύει τὴν μορφή τοῦ 26χρονοῦ προτεστάντη πάστορα καὶ Λέκτορα τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου Ντήτριχ Μπονχέφερ, ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπὸ τὸν κηρυγματικὸ λόγο στὴν δράση.

Ἀντιστάθηκε στὴν ἐπιδίωξη τοῦ Χιτλερισμοῦ νὰ ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τῆς γερμανικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ συστρατεύθηκε μὲ ἄλλους στὸ σχέδιο ἀνατροπῆς τοῦ Χίτλερ γιὰ νὰ σταματήσει τὴν ναζιστικὴ θύελλα, πὸ ὑποσχόταν ἐπάνοδο στὸ μεγαλεῖο καὶ ἀποκατάσταση ἰσχύος καὶ ἐκδίκηση.

Ἐξ αἰτίας τοῦ ρόλου του αὐτοῦ ἐκτελέστηκε.

* * *

Παρακολουθεῖ τὸ βιβλίον τὴν πορεία τῆς ζωῆς τοῦ Μπονχέφερ μὲ αὐστηρὴ χρονικὴ καὶ γενεολογικὴ ἀκολουθία. Ἀναφέρεται, ἔστι:

- Στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν παιδικὴ του ἡλικία.

- Στήν μετακόμιση τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Μπρέσλαου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου.

- Στὸν Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον στήν λεγόμενη Γερμανικὴ Ἐπανάσταση (4μηνος ἐμφύλιος πόλεμος), στήν Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης καὶ στήν συνθήκη τῶν Βερσαλίων.

- Στήν ἀπόφαση τοῦ Ντήτριχ νὰ γίνῃ θεολόγος καὶ ἀργότερα πάστορας, στὰ φοιτητικά του χρόνια καὶ στὸν πρῶτο του ἔρωτα.

Στὴν ἀνάληψη ἔδρας στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου καὶ στὸ πόσο συναρπαστικὸ ἦταν ὡς δάσκαλος. Δὲν ἀπέφευγε νὰ σχολιάζει τὰ πολιτικὰ πράγματα καὶ διαφωνοῦσε μὲ τὴν ἄποψη τῶν πολλῶν, ὅτι ἡ πολιτικὴ δὲν συνάδει μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη.

- Στὴν ἀντίθεσή του πρὸς τοὺς Ἐνθικοσοσιαλιστὲς καὶ σὲ ὀτιδήποτε αὐτοὶ ἐκπροσωποῦσαν. Ἀπὸ τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1933 εἶχε ἀνακηρύξει τὴν ὑπεράσπιση τῶν Ἑβραίων ὡς χρέος τῆς Ἐκκλησίας.

- Στὴν συμμετοχὴ του στήν γένεση τῆς «Ὁμολογούσης Ἐκκλησίας», ἡ ὁποία διαφωνοῦσε μὲ τὴν ἐκναζισμένη Ράιχσκίρχε (Ἐπίσημη Γερμανικὴ Ἐκκλησία) καὶ διαχώριζε τὴν θέσιν της ἀπ' αὐτήν.

- Στὴν ἀνάκληση τῆς ἀδειας διδασκαλίας στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου καὶ στήν ἀπαγόρευσίν του νὰ συγγράφει.

- Στὴν σύλληψη, φυλάκιση καὶ ἐκτέλεσίν του.

* * *

Ἐξαιρετικὴ ἔκδοση ποὺ ἐμπλουτίζει τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία μὲ παραδείγματα ἀντίστασης στήν ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στήν Γερμανία στὸ νέο καθεστῶς.

* * *

Περιεχόμενα

Ντήτριχ Μπονχέφερ: Ἡ ἐξιλέωση ἐνὸς ἔθνους.

Πρόλογος. Στέφανος Καβαλλιεράκης. **Ἱστορικός.** Πανεπιστήμιον Στρασβούργου.

Ὁικογένεια καὶ παιδικὴ ἡλικία (1906-1922)

Ὁ φοιτητὴς Μπονχέφερ (1923-1927)

Μεταξὺ ἄμβωνος καὶ ἔδρας (1928-1929)

Στὴν Ἀμερικὴ καὶ πάλι πίσω (1930-1932)

Ναζιστική θεολογία και ἡ Ἀρχὴ τοῦ Φύρου (1933)

Ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας (1933-1935)

Τσινγκστ καὶ Φινκενβάλντε (1935-1937)

Ἡ μεγάλη ἀπόφαση (1938-1939)

Ἀπὸ τὴν ὁμολογία στὴν συνομωσία (1940-1942)

Ὁ ἐρωτευμένος Μπονχέφερ (1942-1943)

Φυλακὲς Τέγκελ, κελὶ 92 (1942-1945)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐλευθερία (1945)

Ἐπίλογος.

Σημειώσεις (1-161).

