



■ Ὁμιλία πρὸς τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῶν πιστῶν μας στὴν Γεωργία

Ὁρθοδοξία καὶ Ὁρθοπραξία *

Πῶς οἱ πιστοὶ βιώνουν τὴν ἐν Χριστῷ Ἐνότητα

Λόξα τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!...

Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, διότι μᾶς ἀξίωσε γιὰ δεύτερη φορὰ νὰ λειτουργήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἐκκλησάκι, τὸ ὁποῖο θυμίζει ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν.

Εὐχομαι, ὅπως εἴμεθα ἐδῶ ἐνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι ἐν τῇ προσευχῇ καὶ ἐν τῷ Σώματι καὶ τῷ Αἵματι τοῦ Κυρίου μας, ἔτσι νὰ συνεχίσουμε πάντοτε νὰ εἴμεθα ἐνωμένοι στὴν Ἀγάπη Του, διότι ὁ Κύριός μας δὲν θέλει μόνο νὰ εἴμεθα ἐνωμένοι στὴν Πίστι, στὴν Ὁρθή Πίστι, τὴν Ὁρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ στὴν Ὁρθή Πρᾶξι, στὴν Ὁρθοπραξία.

Ἡ Ὁρθή Πίστις χωρὶς τὴν Ὁρθοπραξία δὲν μᾶς σώζει.

Ὅπως, συνήθιζε νὰ λέγη ὁ Ἀείμνηστος Γέροντας μας Μητροπολίτης Κυπριανός, ὅπως ἓνα πουλὶ ἔχει δύο πτέρυγες γιὰ νὰ πετάξῃ ψηλά, ἔτσι καὶ ἐμεῖς, γιὰ νὰ προχωρήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε Ὁρθή Πίστι καὶ Ὁρθή Πρᾶξι.

Κέντρο τῆς πράξεως εἶναι ἡ Ἀγάπη, ἡ Ἐνότητα.

Ἄν ἐῖναι ἡ ἀγάπη ἡ συνηθισμένη, ἡ συναισθηματικὴ, ἀλλὰ εἶναι Ἐκείνη, τὴν ὁποία μᾶς δίδει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. **Αὐτὴ** εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς ἀγιάζει, ἐξαγνίζει τὶς καρδιές μας καὶ μᾶς ἐνώνει μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας. **Καὶ** ἔτσι γιὰ τὸν Ἀδελφό μας, ἔχουμε πάντοτε ἅγιες σκέψεις, ἅγια λόγια, ἅγια αἰσθήματα καὶ ἅγιες πράξεις.

(*) Ὁμιλία, ἡ ὁποία ἐξεφωνήθη τὴν 13ην Αὐγούστου 2022, στὸ Ναῦδριο τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Γεωργίας στὴν Τιφλίδα, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

‘Ο ἐχθρός, ὅταν ἰδῆ, ὅτι μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, μένουμε σταθεροὶ στὴν Ὁρθὴ Πίστι, προσπαθεῖ νὰ πλήξῃ τὸ οἰκοδόμημά μας τὸ πνευματικό, καὶ νὰ προσβάλλῃ, νὰ πλήξῃ τὴν Ἀγάπη.

‘Ο Κύριός μας ὁμως μᾶς εἶπε: **«ἐν** τούτῳ γινώσκονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις», δηλαδὴ τότε θὰ γνωρίζῃ ὁ κόσμος, ὅτι εἴσθε μαθητές μου, ὅταν ἔχετε Ἀγάπη μεταξὺ Σας, Ἀγάπη ἐπαναλαμβάνω ἐν Χριστῷ, ἡ ὁποία ἀνακαινίζει ὅλη μας τὴν ὑπαρξί, καὶ ἡ ὁποία ξεπηγάζει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο, ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς ἀγίας Κοινωνίας, καὶ συνεχῶς ἀνανεώνεται.

‘Οταν μειώνεται ἡ ἀγάπη στὴν καρδιά μας, τοῦτο πρέπει νὰ μᾶς προκαλῆ φόβο καὶ τρόμο. **Διότι** τοῦτο σημαίνει, ὅτι *δὲν πᾶμε καλὰ πνευματικά.*

Πρέπει νὰ ἔχουμε πάντα καλοὺς λογισμοὺς γιὰ τοὺς ἄλλους, πάντα νὰ καλύπτουμε τὸν ἄλλον, νὰ ἔχουμε συγχωρητικότητα, μία δικαιολογία γιὰ τὸν Ἀδελφό μας πάντοτε, νὰ μὴν γινώμεθα κριταὶ τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

‘Η κρίσις ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὸν Πατέρα εἰς τὸν Υἱόν, καὶ ἐπομένως ὅταν ἐμεῖς κάνουμε κρίσι καὶ κατάκρισι, εἶναι σὰν κλέβουμε αὐτό, τὸ ὁποῖο Τοῦ ἔδωσε ὁ Πατήρ, καὶ αὐτὸ προκαλεῖ λύπη στὸν Κύριό μας.

Γι’ αὐτό, ὅταν ὁ Κύριός μας μᾶς ἔδωσε τὴν Κυριακὴ Προσευχή, τὸ **«Πάτερ ἡμῶν...»**, μέσα σὲ αὐτὴ τὴν προσευχή, ἔθεσε τὸ θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας: **«Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».** **‘Ε**ὰν ἐμεῖς συγχωρήσουμε τοὺς ἄλλους, θὰ συγχωρήσῃ ὁ Χριστὸς καὶ ἐμᾶς.

‘Οπως λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, *στὰ χέρια μας εἶναι ἡ σωτηρία μας.* **‘Ε**παναλαμβάνω, ἐὰν συγχωρήσουμε θὰ συγχωρεθοῦμε. **‘Α**ν δὲν συγχωρήσουμε, ὅσες προσευχὲς καὶ νὰ κάνουμε, ὅσες μετάνοιες καὶ νὰ κάνουμε, ὅσες ἀγρυπνίες καὶ νὰ κάνουμε, ὅσες φορές καὶ νὰ κοινωνήσουμε, θὰ εἶναι εἰς μάτην, θὰ εἶναι εἰς μάτην...

Αὐτὰ δὲν μᾶς προσφέρουν τίποτε, διότι ὅπως λένε οἱ Πατέρες, μία ἀρρώστια θεραπεύεται μὲ τὸ ἀνάλογο φάρμακο.

‘Εὰν δὲν ἔχουμε Ἀγάπη, αὐτὸ δὲν θὰ θεραπευθῆ μὲ τὴν νηστεία, μὲ τὴν ἀγρυπνία ἀλλὰ θὰ ἔλθῃ ἡ θεραπεία, ὅταν θὰ εἰσέλθῃ στὴν καρδιά μας ἡ Συγχωρητικότητα, ἡ Εὐσπλαγχνία.

‘Εὰν ἔχουμε ἄλλον πόλεμο, θὰ ἐφαρμώσουμε ἄλλο φάρμακο...

Μὴ κοπιᾶσουμε ματαίως κάνοντας πνευματικοὺς κόπους καὶ νομίζοντας, ὅτι ἔτσι θὰ θεραπεύσουμε τὴν καρδιά μας, ὅταν δὲν

ἔχει Ἀγάπη καὶ Συγχωρητικότητα. **Εἶ**ναι μεγάλο ἄθλημα ἡ Συγχωρητικότητα, δὲν εἶναι τόσο ἀπλό. **Γ**ιατὶ ἡ Συγχώρησις πρέπει νὰ εἶναι πολὺ βαθειὰ στὴν καρδιά μας, ὄχι μόνο στὰ χεῖλη μας.

Ἔτσι λοιπὸν νὰ μᾶς ἐμπνέη, τὸ εὐχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, στὴν μικρὴ Ἐκκλησία μας ἐδῶ στὴν Γεωργία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, καὶ νὰ μᾶς ἐνώνη ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ Συγχωρητικότητα, νὰ μὴν ὑπάρχη πικρία μέσα στὴν καρδιά μας. **Δ**ιότι ἂν ἔχουμε πικρία στὴν καρδιά μας, θὰ δρέψουμε, θὰ θερίσουμε πικρία. **Ἄ**ν σπεύρουμε Συγχωρητικότητα, θὰ θερίσουμε ἀγάπη, εἰρήνη, φωτισμό, ἁγιασμό, καθαρότητα καρδιάς. **Τ**ότε ἡ καρδιά μας θὰ εἶναι διάπυρη ἀπὸ Ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ πρὸς τὸν Ἀδελφό μας.

Ἡ Χάρις τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶη μετὰ πάντων ὑμῶν, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. **Ἀμήν!**

+

*Τῷ δὲ Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία!*

