



■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

Ἐβδομὴ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία 10η-15η Νοεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ.



Μὲ τὴν **Χάρι** τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζί με τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλά καὶ μία μικρὴ συνοδία, ἐπραγματοποίησε τὴν ἑβδομὴ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στὴν Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία (10η-15η Νοεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ.).

* * *

Τὴν Πέμπτη 11.11.2022 ἐκ. ἡμ., † *Μνήμη* τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν στὴν πόλι Φούλντα, τῆς Ἑσσης τῆς Γερμανίας, στὶς ὄχθες τοῦ ὁμώνυμου ποταμοῦ Φούλντα, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὰ τίμια Λείψανα τοῦ **Ἁγίου Βονιφατίου**, Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας καὶ ὅλης τῆς σημερινῆς Γερμανίας († 5η Ἰουνίου 754, βλ. *ἔδω*).

Τὸ 744 ὁ Ἅγιος Βονιφατίος ἵδρυσε τὸ Μοναστήρι τῆς Φούλντας μετὰ τὴν βοήθεια τοῦ μαθητοῦ του καὶ πρώτου Ἡγουμένου **Ἁγίου Στούρμου** († 17η Δεκεμβρίου 779), σὲ ἓνα πυκνὸ δάσος, τὸ ὁποῖο διέσχιζε ὁ ποταμὸς Φούλντα καὶ στὸ κέντρο τῶν τεσσάρων χωρῶν, τὶς ὁποῖες εἶχε εὐαγγελίσει: Φρισία, Ἑσση, Θουριγ-





για και Βαυαρία, ως σύμβολο της ένδοξης της Γερμανικής Εκκλησίας.

Κάθε χρόνο ο Άγιος Βονιφάτιος ήρχετο εκεί να αναπαυθῆ και να διδάξῃ τις παραδόσεις του μοναχισμού στην Αδελφότητα, ἡ ὁποία ἀριθμοῦσε τετρακοσίους Μοναχοῦς, ὅταν ἐτελεύτησε μαρτυρικῶς ὁ Άγιος στὸ Ντόκουμ τῆς Φρισίας και μεταφέρθηκε ἡ σορός του στὴν Μονὴ πρὸς ἐνταφιασμόν.

Τὸ Μνήμά του ἔγινε ἀμέσως κέντρο προσκυνήματος και ἡ πόλις, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε και ἀναπτύχθηκε γοργῶς γύρωθεν τῆς Μονῆς ἔγινε τὸ διοικητικὸ κέντρο τῆς ὁμωνύμου περιοχῆς Φούλντα.

Τὰ τίμια Λείψανα τοῦ Ἁγίου λιτανεύονται μόνο μία φορὰ τὸν χρόνο πρὸς προσκύνησιν, στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου († 5ῆ Ἰουνίου). **Ὅμως** ὁ Άγιος Φωτιστῆς ἐπέβλεψε ἐπὶ τὸν πόθον και τὴν εὐλάβειαν τῶν ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητῶν και μὲ τρόπον θαυμαστὸν τοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ προσκυνήσουν τὴν ἀγία Αὐτοῦ δεξιὰν και ἀλλὰ τμήματα τῶν ἱερῶν Αὐτοῦ Λειψάνων.



* * *

Τὴν Παρασκευή, 12.11.2022 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν στὸ κάστρο τοῦ Γκρύνβαλντ (Grünwald), νοτίως τοῦ Μονάχου, στὸν ποταμὸ Ἴσαρ (Isar).

Στὸ κάστρο αὐτὸ οἱ ἀυτάδελφοι και συγκυβερνητῆς Δοῦκες τῆς Βαυαρίας, Γουλιέλμος Δ' (1493-1550) και Λουδοβίκος Ι' (1495-1545), ὠργάνωσαν τὴν Διάσκεψιν τοῦ Γκρύνβαλντ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν 10ῃ Φεβρουαρίου 1522.

Στὸ Συνέδριον αὐτὸ, συνεφώνησαν, ὅτι ἡ Βαυαρία θὰ πρέπει νὰ συνεχίσῃ νὰ ἀνήκῃ στὴν «παλαιὰ πίστι», δηλαδὴ στὸν Ρωμαιοκαθολισμό. **Ἡ** ἀπόφασις αὐτὴ νοεῖται σήμερα ὡς ἡ ἀρχὴ τῆς Ἀντιμεταρρυθμίσεως στὴν Βαυαρία, τὴν Αὐτοκρατορία, ἀλλὰ και τὰ ἐδάφη τῶν Ἀμβούργων και εἶχε ἐπιπτώσεις, οἱ ὁποῖες θὰ διαμορφώσουν τοὺς ἐπόμενους αἰῶνες τὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης,



όπου ή Βαυαρία ἔγινε τὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ κόσμου μαζί με τήν Ἰσπανία καί τήν Αὐστρία.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας οἱ ποιμένες μας ἐπισκέφθηκαν τὸν χῶρο, ὅπου θὰ ἐκκλησιάζωνται καί λειτουργοῦνται πλέον οἱ πιστοὶ μας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους 2023.



Ἐπανειλημμένως, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας εἶχε παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ καταβάλλουν προσπάθειες, διὰ τῆς προσευχῆς καί προσωπικῆς τους ἔρευνας, πρὸς ἐξεύρεσιν χώρου γιὰ τὴν δημιουργία ναυδρίου στὸ Μόναχο καί τὴν εὐρύτερη περιοχή, ἐφ' ὅσον μάλιστα ἡ μικρὴ μας Κοινότητα τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων, χάριτι Θεοῦ, αὐξάνει.

Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Χώρας **Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καί Βονιφατίου**, ὁ θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας ηὐδόκησε νὰ βρεθῆ ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες καί τὰ ἱερά Μυστήρια τῶν πιστῶν μας, σὲ ἓνα εὐρύχωρο ἰδιόκτητο οἶκημα, σὲ προάστιο τοῦ Μονάχου.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν διαμόρφωσι τοῦ χώρου, στὸν ὁποῖο, Θεοῦ θέλοντος, θὰ ἀρχίσουν νὰ τελοῦνται οἱ Ἀκολουθίες κατὰ τὸ νέο πολιτικὸ ἔτος.

* * *

Τὸ Σάββατο 13.11.2022 ἐκ. ἡμ., ἡ *Μνήμη* τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ προσωρινὸ παρεκκλήσιο τοῦ Μονάχου.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καί ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος μετὴν συνοδία του ἀνεχώρησαν τὶς μεσημβρινὲς ὥρες γιὰ τὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῶ ἀδελφός μας κ. Κυριαῖκος Κυριακίδης, Ὑπεύθυνος τοῦ Ἱεροῦ Ναυδρίου, τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf).

Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου.

* * *

Τὴν Κυριακή, 14.11.2022 ἐκ. ἡμ., ἡ *Μνήμη* τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν



Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν Ἡ' καὶ Θ' Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.



Στὴν Ὁμιλία του ὁ Σεβασμ. Μητρολίτης μας ἀναφέρθηκε στοὺς ἀγῶνας τῶν Πατέρων τῶν Ἡ' καὶ Θ' Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ ἰδιαίτερώς στὸν Μέγαν Φώτιον, τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶ καὶ τὸν Ἅγιον Κάλлистον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν τὶς αἰρέσεις τῆς Δύσεως, καὶ τὸ ἔργον τῶν ὁποίων θὰ συνέχιζε τὸν ΙΕ' αἰῶνα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.

Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Πατέρων στὶς καταγγελεῖες αὐτὲς δὲν εἶναι ὑπερβολή, διότι μία Πίστις, εἰς τὴν ὁποία νωθεύεται τὸ Δόγμα, ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως, παύει νὰ εἶναι ἡ Πίστις μας, τὴν ὁποίαν μᾶς κληροδότησαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ ἐφ' ὅσον τὸ Δόγμα ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὸ Ἦθος, ἡ Χριστιανικὴ ζωὴν σὲ περίπτωσι αἰρέσεως λαμβάνει ἄλλο περιεχόμενο.

Ἔτσι βλέπουμε τὴν χριστιανικὴ ζωὴ κατὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα, ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων ζεῖτε, νὰ εἶναι μία προπάθεια **ἠθικῆς βελτιώσεως**, καὶ γι' αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐξομοιώνεται μὲ ἄλλες θρησκείες ἢ φιλοσοφίες, οἱ ὁποῖες παρέχουν καὶ αὐτὲς τρόπους ἠθικῆς βελτιώσεως.

Αὐτὲς λοιπὸν μποροῦν νὰ ἠθικοποιήσουν τὸν ἄνθρωπο, ὄχι ὅμως νὰ τὸν τελειοποιήσουν, νὰ τὸν θεώσουν. **Ἐ**νῶ ὁ Χριστὸς μας καλεῖ τὸν ἄνθρωπον νὰ γίνῃ κατὰ χάριν θεός.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὑπῆρχαν Δίκαιοι, ἀλλὰ πρὶν τὴν Ἐνανθρώπησι δὲν ὑπῆρχε δυνατότητα θεώσεως... **Ἄ**ς συνειδοποιήσουμε τὴν μεγάλη δωρεά, τὴν ὁποίαν μᾶς ἔκανε ὁ Χριστὸς μας μὲ τὴν Ἐνανθρώπησί Του, σὲ ποῖο ὕψος δόξης ἔχει ἀνεβάσει τὴν φύσι μας, καὶ ἄς μὴν Τὸν λυπήσουμε, ἄς μὴν ἀφήσουμε τὴν ἁμαρτία νὰ μᾶς ἐξετευλίση, ἐνῶ εἴμεθα διὰ τῆς Χάριτός Του «ἀρχοντόπουλα»...



Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μᾶς ἐπροστάτευσαν ἀπὸ τὶς αἰρέσεις, καὶ ἐπομένως μᾶς ὠδήγησαν στὴν ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ Ζωή, ἡ ὁποία μᾶς καθιστᾶ πλέον κατοικητήρια τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.



Ἄς διαφυλάσσουμε τὴν δωρεὰ αὐτὴ, ἃς εἴμεθα πιστοὶ στὶς παραγγελίες τῶν Πατέρων, νὰ μὴν ἔχουμε σχέσεις λατρευτικές, ἀλλὰ μόνο κοινωνικές, μὲ τὸ μὴ ὀρθόδοξο περιβάλλον μας.

Ὅμως πρέπει νὰ φροντίσουμε, ὥστε ἡ καθαρὴ Πίστη νὰ ἐκφράζεται καὶ στὸ ἦθος μας, δηλαδή ἡ Ὁρθοδοξία νὰ ἐνσαρκώνεται στὴν Ὁρθοπραξία μας. **Στὴν** προοπτικὴ αὐτὴ, καλούμεθα νὰ καλλιεργοῦμε τὴν βαθειὰ ταπεινὴσιν, τὴν πρὸς ὅλους ἀγάπη, τὴν καθαρὴσιν ψυχῆς καὶ σώματος, τὴν καθαρὴσιν τῆς καρδιάς... **Ἄν** μὲσω τοῦ καθημερινοῦ ἀγῶνος μας ἀυξάνονται ὅλα αὐτὰ, θὰ γίνουμε οἰκτίρμονες, θὰ βιώνουμε μίαν μυστικὴν μεταμόρφωσιν, ἡ ὁποία θὰ μᾶς καθιστᾶ κατοικητήρια τῆς Ἁγίας Τριάδος...

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι οἱ ποιμένες μας μετέβησαν στὸ πλησιόχωρο κοιμητήριον, ὅπου ἐτέλεσαν Τρισάγιον στὸ μνήμα τοῦ ἀειμνήστου Ἀδελφοῦ μας Εὐαγγέλου Ντόλκα († 10.12.2021).

• **Μετὰ** τὴν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε μίαν Σύναξις στὴν πολὺ φιλόξενη οἰκία τοῦ κ. Κυριάκου Κυριακίδου, κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζήτησαν θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ καὶ πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ ἀπόγευμα, οἱ ἐπισκέπτες ἐπέστρεψαν στὸ Μονάχο.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 15.11.2022 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίου, ὡς καὶ τῆς Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρα, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνηταὶ ἐπέστρεψαν μὲ ἰσχυρὰ αἰσθήματα εὐχαριστίας εἰς τὸν Κύριον γιὰ τὴν ἐλπιδοφόρον πορείαν τοῦ πιστοῦ Μικροῦ Ποιμνίου τῆς Βαυαρίας.

Τὰ Μέλη τοῦ Μικροῦ αὐτοῦ Ποιμνίου μας στὴν Βαυαρία ἐξέφρασαν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν χαρὰν τοὺς μὲ τὴν πρόθυμην φιλοξενίαν τοὺς. **Ὁ** δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας διεπίστωσε μετὰ χαρᾶς τὴν πρόοδο, τὴν φιλομάθειαν καὶ τὴν προσήλωσιν τοὺς στὴν Γνησίαν Ὁρθοδοξίαν, χάρι στὴν θυσιαστικὴν Διακονίαν τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου.

Εἶθε ὁ θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς χώρας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου νὰ ἐνισχύη καὶ στερεώνη ἔτι καὶ ἔτι τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας ἐν Βαυαρία.

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!...

† Γ.Ι.Μ.

