



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνεύουσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὸς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

■ Ἐλύθησαν οἱ Δογματικὲς Διαφορὲς;

Συνεχίζεται ὁ ἀνούσιος Διάλογος μὲ τοὺς αἰρετικοὺς Ἀγγλικανούς*

Ἐμμεση ἀναγνώριση τῆς χειροτονίας γυναικῶν καὶ συμπροσευχῆς

Οἱ ἀνούσιοι «Θεολογικοὶ Διάλογοι» δίνουν καὶ παίρνουν! Ἀπὸ τὶς 7-14 Ὀκτωβρίου 2022 διεξήχθη ἕνας τέτοιος στὴν Ἀθήνα, μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ αἰρετικῶν Ἀγγλικανῶν.

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση:

«**Ἡ** Ἐπιτροπὴ συζήτησε διεξοδικῶς καὶ ὀριστικοποίησε ἕνα συμφωνημένο κείμενο σχετικὸ μὲ τὸ θέμα “Εὐθανασία, Εὐζωΐα: Ἡ Βεβαία καὶ Ἀσφαλὴς Ἐλπίδα (Συμφωνία τῆς Πεντέλης)”.

Ἡ Ἐπιτροπὴ ξεκίνησε συζητήσεις στὸ θέμα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων καὶ προτίθεται νὰ συνεχίσει τὴν ἐξέταση αὐτοῦ τοῦ θέματος στὴν ἐπόμενη συνεδρίασὴ της»!

Ναί, καλὰ διαβάσατε, ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου ἀσχολήθηκε μὲ τὸ «φλέγον» θέμα τῆς εὐθανασίας καὶ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ἀφήνοντας ἄγγιχτες τὶς πραγματικὲς καὶ χαώδεις δογματικὲς καὶ ἄλλες διαφορὲς μεταξὺ τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ αἰρετικοῦ Ἀγγλικανισμοῦ!

Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ πρόβλημά μας μὲ τοὺς αἰρετικὸς Ἀγγλικανούς εἶναι ἄν



συμφωνοῦμε ἢ ὄχι, στὸ «ξεφόρτωμα» τῶν βαρεῖα ἀσθενῶν καὶ στὴν «δωρεὰ» ὀργάνων ζωντανῶν ἀνθρώπων, φονεύοντάς τους καὶ ὄχι τὸ ἀγεφύρωτο δογματικὸ χάσμα!

Ὡς μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, συμμετεῖχαν καὶ «ἐπισκοπίνες», τὶς ὁποῖες οἱ «δικοί» μας ἀναγνώρισαν «πλαγίως», διὰ τῆς ἀποδοχῆς τους! Φυσικά, δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ συμπροσευχές, στὴν Ἱερά Μονὴ Πεντέλης!

Διερωτόμαστε: Οἱ συμμετέχοντες «δικοί» μας δὲν φοβοῦνται τὸ Θεὸ καὶ δὲν ἐντρέπονται τὸν ἑαυτό τους;



(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2.426/2.12.2022, σελ. 2. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.