



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο καγὼ ὁ τάλας, δεδοικὸς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

■ «Ἀνίερη πράξι»

**Διατί Ἱεράρχαι δωρίζουν τὸ Κοράνιο,
τὸ ὁποῖον πολεμεῖ τὴν Ἁγίαν Τριάδα; ***
«... μὴ λέγετε, ὅτι ὑπάρχει Τριάς...»

Α΄.



Ἱεράρχες τῶν ἐν Καινοτομία Οἰκουμενιστῶν, προκαλοῦν αἰσθήματα λύπης στοὺς πιστοὺς, δωρίζοντας τὸ Κοράνι, τὸ ὁποῖο βλασφημεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα.

Ὁ Μωαμεθανισμὸς εἶναι **ἀντι-τριαδικὸς** καὶ πολεμεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα.

«Μὴ λέτε Τριάδα» (Κοράνι, κεφ. Δ, στίχ. 171) προτρέπει βλάσφημα τὸ Κοράνι. **Ἡ** βάση τοῦ Μωαμεθανισμοῦ εἶναι ἡ **ἀντι-τριαδικότητά του**.

Πῶς μπορεῖ αὐτὴ ἡ μειοψηφία τῶν Οἰκουμενιστῶν **Ἱεραρχῶν**, νὰ δωρίζει τὸ βιβλίον πού βλασφημεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα; **Ἡ** παν-σωστικὴ Ἁγία Τριάδα νὰ βλασφημεῖται διὰ τοῦ Κορανίου καὶ αὐτοὶ νὰ τὸ προσφέρουν ὡς δῶρον; **Πῶς** μπορεῖ Ἀρχιερεῖς, νὰ δωρίζουν τὸ βιβλίον πού βλασφημεῖ τὸν τρισυπόστατον Θεόν;

«Μιμηταὶ μου γίνεσθε καθὼς καγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ια΄ 1), λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. **Θ**ὰ μπορούσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ πράξει κάτι τέτοιο πρὸς τοὺς βλασφημοῦντας τὴν Ἁγία Τριάδα; **Ἄ**παγε τῆς βλασφημίας...

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κη΄ 19), λέγει ὁ Κύριος. **Ἀ**ντὶ τῶν σωτηριῶν Διδαχῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ μειοψηφία αὐτῆ τῶν Οἰκουμενιστῶν **Ἱεραρχῶν**, προτιμᾷ τὴν διαφοροτρόπη αὐτῆ στρέβλωση τῆς Ἀληθείας, μὲ τὸ «δῶρον», τὸ ὁποῖο βλασφημεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα;

Αντὶ τῆς ὁμολογίας τοῦ Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἔκφραση χριστιανικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν τρισυπόστατο Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς κάθε συνάνθρωπό μας, ἡ μειοψηφία αὐτῆ τῶν *Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν*, προτιμᾷ τὴν **ἀνίερση αὐτῆ πράξης**;

Πῶς μπορεῖ ἡ μειοψηφία αὐτῆ νὰ δωρίζει με “συννοδευτικὸ χαμόγελο” τὸ Κοράνι, τὸ ὁποῖο βλάσφημα προτρέπει “**μὴ λέτε Τριάδα**” (Κοράνι, κεφ. Δ, στίχ. 171);

Μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ δωρίζουν, ὡς μὴ ὄφειλε, βλάσφημα Κοράνια, θὰ μπορούσαν ἄραγε νὰ δωρίσουν καὶ τὸ ἐπίσης βλάσφημο χιλιαστικὸ περιοδικὸ “Σκοπιὰ” σὲ ἓνα χιλιαστή, γιὰ νὰ τὸν εὐαρεστήσουν; **Ἡ** ἀπάντησή τους θὰ εἶναι βέβαια “ὄχι” καὶ αὐτὸ ἐπακόλουθα δίνει καὶ τὴν ἀπάντηση στὸ τί ἔπρεπε νὰ πράξουν καὶ γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Κορανίου.

Ἡ ἀνίερση αὐτῆ πράξης *Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν*, ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀποτρεπτικὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ κροτοῦν χειρὰς “ἐν παντί” στοὺς Ἱεράρχες αὐτοὺς σὲ ὅ,τι πράττουν καὶ λέγουν καὶ παρεπόμενα νὰ διαφοροποιήσει τὴν ἐξωεκκλησιαστικὴ ἰδιοτελεῖ στάση τους.

Ἔπεται συνέχεια

(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2.426/2.12.2022, σελ. 5. • Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

■ «4. Σούρα Ἐλ-Νισὰ (*Αἱ Γυναῖκες*)... Ὡ ὁπαδοὶ τῶν Γραφῶν!... καὶ **μὴ λέγετε ὅτι ὑπάρχει Τριάς**. Παύσατε λέγοντες τοῦτο καὶ θὰ ὠφεληθῆτε, καθότι εἶς μόνος εἶναι ὁ Θεός... Οὗτος δὲν ἔχει υἱόν...».

(Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο, μετάφραση-σχόλια Γερασίμου Ἰ. Πεντάκη, ἐν Ἀθήναις 1886, ἔκδ. β’).