



■ † Κυριακὴ Ϛ' Ματθαίου

Ἔχουμε νοῦν Χριστοῦ;* Νοῦς χωρὶς πίστι εἶναι μηχανορράφος



Ὁ Κύριος συγχωρεῖ τις ἁμαρτίες τοῦ Παραλυτικοῦ. Ἐδῶ θὰ ἔπρεπε νὰ χαρῆ κανεῖς. Τὸ πονηρὸ μυαλὸ τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων ὅμως λέει: «οὔτος βλασφημεῖ» (Ματθ. 9' 3).

Μετὰ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔπασχε ἀπὸ παράλυσι, ἦλθε ἡ παρηγορητικὴ διαβεβαίωσις

πὼς «ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας» (Ματθ. 9' 6) καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐδόξασαν τὸν Θεό.

Ἄν λέγεται τίποτα ὅμως γιὰ τοὺς Γραμματεῖς, ἴσως ἐπειδὴ αὐτοὶ συνήθισαν νὰ ἐξυφαίνουν παραπλανητικὲς ἐρωτήσεις, ἀκόμα καὶ μετὰ ἀπὸ τέτοιο θαῦμα.

Ὁ νοῦς χωρὶς πίστι εἶναι μηχανορράφος. Ἐπινοεῖ διαρκῶς πονηρὲς ὑποψίες καὶ ἐξυφαίνει βλασφημίες ἐνάντια σὲ ὁλόκληρο τὸ βασίλειο τῆς Πίστεως. Ὅσο γιὰ τὰ θαύματα: εἴτε δὲν πιστεύει σ' αὐτά, εἴτε ἀπαιτεῖ χειροπιαστὰ πράγματα.

Ὅταν ὅμως ἓνα θαῦμα γίνεται, ὥστε κάποιος ἄνθρωπος νὰ δεχθῆ τὴν πίστι, ὁ νοῦς αὐτὸς δὲν διστάζει νὰ τὸ ἀποστραφῆ, διαστρέφοντας ἢ συκοφαντώντας τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀντιμετωπίζει τὴν ἀδιάσειστη μαρτυρία τῆς Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. Ταξινομήστε ὅλα ὅσα παράγει καὶ θὰ δῖτε πὼς σὲ αὐτὰ ὑπάρχει **μόνο ἀπάτη**, ἂν καὶ ἡ δική του γλῶσσα τὴν ὀνομάζει **εὐφυΐα**, καὶ θὰ ὀδηγηθῆτε ἀκούσια στὸ συμπέρασμα, πὼς **εὐφυΐα καὶ ἀπάτη εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα.**

Στὸ βασίλειο τῆς πίστεως ὁ Ἀπόστολος λέει: «**Ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν**» (Α΄ Κορ. β΄ 16).

Τίνος ὁ νοῦς βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν σφαῖρα τῆς πίστεως; **Τοῦ πονηροῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπάτη** ἔχει γίνει ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό του.



(*) Ὅσιου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλειστοῦ, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Α΄, σελ. 242-243, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

● Ἐπιμέλ. ἡμετ.