



Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία 13η-20ῆ Σεπτεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν **Χάρι** τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πραγματοποίησε, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, τὴν τακτικὴ Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στὸ *Μικρὸ Ποίμνιο* τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητοῦ, ἐπὶ τῇ **Συνάξει τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Σκανδιναβίας.**



* * *

Τὴν Τρίτη, 13η Σεπτεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κορνηλίου, ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ στὸν Καθεδρικό Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὸ Βόρμπεργκ (Värberg) Στοκχόλμης.

Στὸν σύντομο χαιρετισμὸ του πρὸς τοὺς παρόντες, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς μετέφερε τὶς εὐχὲς τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερέων καὶ εὐχήθηκε οἱ ἡμέρες τῆς συναναστροφῆς ὄλων νὰ εἶναι πρὸς ἀμοιβαίαν πνευματικὴν οἰκοδομήν, ὁ δὲ π. Ἀνδρέας εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φροντίδα του νὰ ἐπισκέτεται θυσιαστικὰ τὸ *Μικρὸν Ποίμνιον* τῆς Σουηδίας.



Μετά την Ακολουθία τῆς ὑποδοχῆς, ἅπαντες μετέβησαν στο Μνημα τοῦ Αειμνήστου Ἐπισκόπου Ἰωάννου, ὁπισθεν τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐτέλεσε Τρισάγιον, πρὸς ἀνάπαυσιν τοῦ πολὺ ἀγαπημένου πνευματικοῦ Πατρὸς τῶν Ἀδελφῶν μας.



Τὸ ἑσπέρας ἐτελέσθη ἡ ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ παγκοσμίῳ Ὑψώσει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.



Στὴν διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, ὁ σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐτέλεσε τὴν χειροτονίαν εἰς Διάκονον τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Ἀλεξάνδρου Χὰρ (Alexander Hahr). Ὁ Διάκονος π. Ἀλέξανδρος εἶναι ἑγγαμος, πατέρας τριῶν παιδιῶν, καὶ πολὺ ἀγαπητὸς στὴν Κοινότητά μας στὴν Στοκχόλμη.



Εἶναι καὶ φοιτητῆς, μέσω διαδικτύου, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου (Ἑτνα Καλιφορνίας) καὶ θὰ εἶναι πλέον ὁ πρῶτος Κληρικὸς φοιτητῆς τῆς Σχολῆς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἑτνα καὶ Πόρτλαντ Αὐξέντιος, Πρύτανης τῆς Σχολῆς, ἔστειλε τιμητικῶς δύο ἀντιπροσώπους



στην Σουηδία, προκειμένου να συμπροσεύχονται στην Χειροτονία του π. Αλεξάνδρου και να του μεταφέρουν τις ευχές της Σχολής: **τ**ὴν Ὁσιολογιωτάτη γ. Κυπριανὴ Μοναχὴ, σουηδικῆς καταγωγῆς, βοηθὸ τῆς πολυσέβαστης Γεροντίσσης Ἐλισάβετ, τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἐλισάβετ στὴν Ἔτνα, ὡς καὶ Διευθύντρια τῶν Φοιτητικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ Ἐκπαιδευτικὸς στὴν Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου, καὶ **τ**ὸν κ. Τιμόθεο Σενόνη

(Timothy Schenone), εἰδικὸ σὲ *μάρκετινγκ περιεχομένου* στὴν Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου.

Ἡ Ὁσιωτάτη γ. Κυπριανὴ καὶ ὁ κ. Τιμόθεος συμμετεῖχαν σὲ ὅλες τὶς ἐπισκέψεις καὶ Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας.

* * *



Τὴν Πέμπτη, 15ῆ Σεπτεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, εἰς Βίλμπεργκα (Vilberga), συμμετεχόντων τῶν Κληρικῶν μας καὶ ἀρκετῶν εὐσεβῶν.

• **Ἡ** Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸν προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Μονῆς.

Στὸ τέλος τῆς θείας Λατρείας, οἱ φιλόξενες Ἀδελφές παρέθεσαν εἰς ὅλους τοὺς παρευρεθέντας Τράπεζα ἀγάπης, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε στὴν **ἀνάγκη δογματικῆς κατηχήσεως τῶν πιστῶν μας.** Ἐπεσήμανε, ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἐξεφώνησε μα-



κροσκελεῖς Ὀμιλίες, πλήρεις ἡσυχαστικῆς καὶ δογματικῆς θεολογίας...

Ἀλλὰ ἐπέμεινε καὶ στὴν ἀνάγκη, γιὰ τοὺς ποιμένες, βιωματικῆς τελειοποίησης, πέραν ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐκπαίδευσι, διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς συμμετοχῆς στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης, κατὰ τό: «ἐν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα»...



* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, καὶ κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου κ. Αὐξεντίου, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἔδωσε **συνέντευξι** στὸν κ. Τιμόθεο γιὰ τὴν Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου, ἀπαντήσας σὲ διάφορες ἐρωτήσεις ἐπὶ τοῦ γενικοῦ θέματος: «**Ἡ** ζωὴ τοῦ Ὁρθοδόξου Χριστιανοῦ σὲ ἓναν ἐκκοσμικευμένο κόσμο».

* * *



Τὸ Σάββατο, 17η Σεπτεμβρίου 2023 ἑκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, στὴν πανεπιστημιακὴ πόλι τῆς Οὐψάλης.

● **Στὴν Τράπεζα ἀγάπης, τὴν** ὁποῖαν παρέθεσαν ὁ π. Ἀνδρέας καὶ ἡ Πρεσβύτερα Μπριγγίτα, ὁ π. Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Οὐννι (**St. Unni**), **Ἀρχιεπισκόπου Ἀμβούργου καὶ Βρέμης († 17η Σεπτεμβρίου 936),** τοῦ ἐπιλεγομένου τρίτου Ἀποστόλου τοῦ Βορρᾶ. **Ὁ** δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας ὠμίλησε γιὰ τὴν προσοχὴ καὶ τὰ κριτήρια βάσει τῶν ὁποίων, σύμφωνα μὲ τὴν Παράδοσι, ἡ Ἐκκλησία προχωρεῖ στὴν ἀνακήρυξι τῆς ἀγιότητος κάποιων ἐκ τῶν Μελῶν Αὐτῆς.

● **Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθησαν** στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Ἀναστάσιμος καὶ Μεθέορτος Ἑσπερινός, ὡς καὶ τὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν καὶ μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῆς θείας Μεταλήψεως.

* * *

Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὑψωσιν, 18η Σεπτεμβρίου 2023 ἑκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Γ' Ἐμφα-





νίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, τὸ πρωῒ ἐτελέσθησαν τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Προϊστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, συμμετείχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὁκερστρομ (Åkerström)

καὶ π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ (Jarpenberg), οἱ Διάκονοι π. Θεοχάρης καὶ π. Ἀλέξανδρος.

• **Ἐτιμήθησαν ἡ Τρίτη Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἡ Συναξίς ἀπάντων τῶν ἐν Σκανδιναβία Ἁγίων.**

■ **Ἐπίσης, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς ἐτέλεσε τὴν Χειροτονίαν εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου π. Ἀλεξάνδρου.**

* * *

Στὴν ἐόρτια Ὀμιλία του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐπεσήμανε, ὅτι

ἡ Ἐκκλησία μας ἀφιερώνει μία σχετικὰ μακρὰ περίοδο ἐορτασμοῦ στὴν Ὑψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – ἀπὸ τὸ Σάββατο πρὸ τῆς Ὑψώσεως μέχρι τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὑψωσιν – μὲ κατάλληλες εὐαγγελικὲς περικοπές.

Ὅπως καὶ κατὰ τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευές καὶ ἄλλες ἐορτές, σκοπὸς καὶ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ μᾶς ὑπενθυμίξῃ μὲ θαυμάσια τροπάρια τὸ Μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, τὸ αἰώνιον Μυστήριον τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ὠκονώμησε τὴν Θυσία τοῦ Υἱοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, προκειμένον νὰ ἐνωθῇ πάλιν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα.

Ὁ Σταυρὸς δὲν εἶναι μόνον ἓνα σύμβολο, ἓνα φυλακτό. **Εἶναι** τὸ ἐργαλεῖο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀξιολογοῦνται ὅλες οἱ πρόσκαιρες καὶ αἰώνιες πραγματικότητες. **Ἔτσι** καὶ ἡ ἱστορία, ἡ παροῦσα κατάστασις, ἀξιολογοῦνται μὲ τὸν Σταυρό, δηλαδὴ μὲ ἄλλα κριτήρια ἀπὸ τὰ κοσμικά.

Ὁ Χριστὸς μας μᾶς καλεῖ νὰ σταυρωθοῦμε γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε. **Ὁ** δὲ κόσμος δὲν θέλει σταυρό.

Ἀκολουθοῦντες τὸν Χριστό μας, νίκομε ἓνα σταυρώσιμο τρόπο ζωῆς: **«Ὁ**στις θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,



καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω Μοι». Ὅταν ἀποθάνῃ ὁ παλαιὸς μας ἄνθρωπος, ὁ ἐγωϊσμός μας, τότε ἀνασταίνεται ὁ νέος ἄνθρωπος καὶ γεύεται τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία.

Χωρὶς σταυρό, ὁ ἄνθρωπος παραμένει κυριευμένος ἀπὸ τὴν φιλαυτία, τὸν ἐγωϊσμό, τὰ πάθη. **Ο**ἱ ὑποχωρήσεις στὶς ἡδονές, τὴν φιλοδοξία καὶ τὴν φιλαργυρία εἶναι μοιχεία πνευματικὴ, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Κύριός μας: «**Γ**ενεὰ μοιχαλὶς καὶ ἁμαρτωλός...». **Ν**αί, μοιχαλὶς εἶναι ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πιστὴ στὸν Θεό, καθὼς διὰ τοῦ βαπτίσματος ἔχουμε νυμφευθῆ τὸν Χριστό μας. **Ἄ**ς σταυρώνομε συν-εχῶς τὸν ἑαυτὸν μας, ὄχι ἀπὸ τὸν φόβο τῆς κολάσεως, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ Ἐκεῖνον.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐντάσσονται οἱ ἀσκήσεις, οἱ ἀναγκαῖες στὴν ἐν Χριστῷ ζωῆ, νηστεῖες, προσευχές, ἀγρυπνίες, ὑπομονὴ στὶς θλίψεις, προκειμένον νὰ βιώνουμε τὸ Μυστήριον τοῦ Σταυροῦ: «**Ἰ**δοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὄλω τῷ κόσμῳ...» **Ἡ** βίωσις τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἀνατροπὴ τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας.

Γι' αὐτὸ, ἄς μὴν μείνομε μόνο στὴν χάραξι τοῦ Σταυροῦ στὸ σπῆτι μας, στὸ σῶμα μας, στὰ ἐνδύματά μας. **Ο** Σταυρὸς δὲν εἶναι μόνο σύμβολο, ἐξωτερικὸς σταυρὸς, ἀλλὰ καὶ τρόπος καὶ νόημα ζωῆς.

Σφραγίζει πρῶτα τὴν καρδιά καὶ τὸν νοῦ μας καὶ τοὺς γεμίζει μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. **Ο**ἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν διάφορα σύμβολα καὶ στοχεῖα ἐξωτερικά, ἀν τηροῦν καὶ ἀνανεώνουν μὲ τὸν σταυρώσιμο τρόπο ζωῆς, μὲ τὴν ἐξομολόγησι, τὴν μετάνοια καὶ τὴν μετοχὴ στὰ ἄχραντα Μυστήρια, τὴν σφραγίδα τὴν ὁποίαν ἔλαβαν στὸ ἅγιο Βάπτισμα: «**Σ**φραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». **Τ**ότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀνεπιβούλευτος καὶ λέει μὲ τὴν Νύμφη τοῦ Ἄσματος: «**Θ**ές με ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου· ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη...» (Ἄσμα Ἄσμάτων ἡ 6)...



* * *

Στὴν τράπεζα Ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας εὐχή-

θηκε τὸν νεοχειροτονηθέντα π. Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ προσέφερε μία ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, γεωργιανῆς τέχνης. Ἡ δὲ γ. Κυπριανὴ διάβασε συγχαρητήρια σχόλια ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ τοῦ π. Αλεξάνδρου, τὰ ὁποῖα ἔστειλε ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἑτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, Πρύτανης τοῦ Σεμιναρίου, καὶ τοῦ προσέφερε μία ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φωτίου, Προστάτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.



— ● —
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Ἐνοριακὴ Σύναξις, κατὰ τὴν ὁποῖαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης, ἀφοῦ ἀνήγγειλε τὴν μέλλουσα **Συνοδικὴ Ἀνακήρυξις τῆς Ἀγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τῆς Πάργης** (τέλη Μαΐου 2024), προσεκάλεσε τοὺς παρόντας στὴν μελέτη ἀπὸ κοινοῦ δύο κειμένων, βάσει τῶν ὁποίων ὠμίλησε γιὰ τὴν σχέσι τοῦ πιστοῦ μετὰ τὸν φύλακά του Ἄγγελο.

Ἡ φιλία μας μετὰ τὸν φύλακά μας Ἄγγελο, ὁ ὁποῖος δίδεται εἰς τὸν καθένα τὴν ὥρα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, μᾶς στρηρίζει στὸν ἀγῶνα μας νὰ ἐκπληρώσουμε τὴν κλησὶ μας στὴν ἀγιότητα, δηλαδὴ στὴν ἔνωσι μας μετὰ τὸν μόνον ἅγιον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε καθαρμένοι καὶ ἁγιασμένοι νὰ ἀκτινοβολοῦμε στὸ περιβάλλον μας τὸ φῶς καὶ τὴν εἰρήνην τῆς θείας Χάριτος.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 19η Σεπτεμβρίου 2023, ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος, πραγματοποιήθηκε μία πολὺ οἰκοδομητικὴ **Ἱερατικὴ Σύναξις**, κατὰ τὴν ὁποῖαν ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐνημερώθηκε γιὰ τὰ πεπραγμένα τῆς Ἐνορίας καὶ τίς ἐκκρεμοῦσες ἐργασίες καὶ ἐνημέρωσε τοὺς Πατέρες γιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐπίσκεψις στὸ μεγάλο **Μητροπολιτικὸ Κοιμητήριον τῆς Στοκχόλμης**, στὸ Τμῆμα τῶν Ὁρθοδόξων, ὅπου ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐτέλεσε **Τρισάγια**, στὸ Μνήμα τῆς Αἰμνήστου Γεροντίσσης Παρθενίας, ὡς καὶ ἄλλων πιστῶν μας.



* * *

Τὴν Τρίτη, 20ῆ Σεπτεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου Πλακίδα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ἀφοῦ δέχθηκε τὴν ἔκφρασι τῆς εὐγνωμοσύνης τῶν πιστῶν γιὰ τὴν Ποιμαντική του Ἐπίσκεψι, ἐπέστρεψε στὸ ἐν Ἑλλάδι Ποίμνιό του μὲ αἰσθήματα εὐχαριστίας πρὸς τὸν Κύριόν μας γιὰ τὴν καρποφόρον αὐτὴν Διακονίαν.

† Γ.Γ.Μ.

