



■ † ΙΑ' Λουκά: Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων

«Κλητοὶ» καὶ «Ἐκλεκτοὶ»*

Τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς: ἀντιχριστιανισμὸς

«**Πολλοὶ** γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Ματθ. κβ' 14).

Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ εἶναι κλητοί. Ἐκλεκτοὶ εἶναι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ πιστεύουν καὶ ζοῦν χριστιανικά.

Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια τὸ κήρυγμα καλοῦσε τοὺς ἀνθρώπους στὴν Πίστι. Σήμερα εἴμαστε Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν γέννησί μας. Προερχόμαστε ἀπὸ Χριστιανούς καὶ ἀναστρεφόμαστε ἀνάμεσα σὲ Χριστιανούς. **Καὶ** δόξα τῷ Θεῷ!



Ταξιδεύουμε τὸν μισὸ δρόμο –δηλαδή τὴν εἴσοδο στὸν χριστιανισμὸ καὶ τὴν ἐμφύτευσι τῶν Ἀρχῶν του στὴν καρδιά μας– ἀπὸ τὴν πρῶϊμη παιδικὴ ἡλικία μας, χωρὶς ἰδιαίτερο κόπο.

Λογικά, θὰ ἔπρεπε ἡ πίστις μας νὰ ἦταν πιὸ δυνατὴ καὶ ἡ ζωὴ μας καλύτερη στὰ χρόνια ποὺ ἀκολουθοῦν. **Κάποτε** ἔτσι ἦταν. Ἀπὸ μία ἐποχὴ καὶ ἔπειτα ὁμως ἄρχισε νὰ διαφοροποιῆται σὲ ἐμᾶς.

Στὰ σχολεῖα μας εἰσχώρησαν ἀντιχριστιανικὲς ἀρχές καὶ ἀντιχριστιανικὰ ἦθη ποὺ φθείρουν τοὺς νέους ἀκόμα καὶ ὅταν ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ εἰσέρχονται στὴν κοινωνία.

Ἄν, ὅπως λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦταν πάντα ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί, δὲν πρέπει νὰ νιώθουμε ἐκπληξι ἂν στὴν ἰδική μας ἐποχὴ εἶναι ἀκόμα ὀλιγώτεροι.

Τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς αὐτό εἶναι: **ὁ ἀντιχριστιανισμὸς...**

Τί θὰ ἀκολουθήσῃ;

Ἄν ὁ τρόπος τῆς ἐκπαιδεύσεώς μας καὶ τὰ κοινωνικά μας ἥθη δὲν ἀλλάξουν, ὁ πραγματικὸς Χριστιανισμὸς θὰ ἐξασθενῆ ὅλο καὶ περισσότερο καὶ στὸ τέλος θὰ ἐξαλειφθῆ. **Θ**ὰ μείνῃ μόνο τὸ ὄνομα «χριστιανός», τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅμως δὲν θὰ εὐρίσκεται ἐκεῖ. **Τ**ὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου θὰ καλύψῃ τὰ πάντα.

Τί πρέπει νὰ κάνῃ κανεὶς; **Ν**ὰ προσεύχεται [καὶ νὰ μετανοῆ]....



(*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Β΄, σελ. 211-212, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.