



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ὅσιος Βρυνᾶχος, ὁ Θαυματουργὸς Ἡγούμενος ἐν Νεβέρῳ τῆς Οὐαλλίας † 7ῆ Ἀπριλίου

Ὁ Ὅσιος Βρυνᾶχος (St. Brynach, Bernach, Bernacus, Brenach, Brygnach) γεννήθηκε περὶ τὸ 480 στὴν Ἴρλανδία, στὴν ἐπαρχία Κίλνταρ (Kildare).

Λέγεται, ὅτι καταγόταν ἀπὸ ἐμπόρους Ἰουδαίους, οἱ ὅποιοι αἰῶνες ἐνωρίτερα εἶχαν ἔλθει στὴν ἀνατολικὴ Ἴρλανδία, καὶ ὅτι γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στὴν πατρίδα του τὸν ὠνόμαζαν Βρυνᾶχος (Μπρέναχ), ὁ «υἱὸς τοῦ Ἰσραὴλ».

Ἡ εὐσεβὴς μητέρα του ἐγαλούχησε αὐτὸν μὲ τὰνάματα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Ἀπὸ νήπιο ἀκτινοβολοῦσε τὴν Χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸν Ὅποιον παιδιόθεν ἠγάπησε. Στὴν πατρίδα του ὁ ἴδιος καὶ οἱ οἰκεῖοι του ἄκουγαν τοὺς ἐμπόρους, οἱ ὅποιοι ἤρχοντο ἀπὸ τὴν Μεσόγειο, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὴν Κρήτη καὶ τὴν Αἴγυπτο, νὰ τοὺς διηγοῦνται ἱστορίες ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὴν Ρώμη. Ἐπεθύμησε, λοιπόν, καὶ ἐκεῖνος, ὅταν μεγαλώσῃ νὰ, ταξιδεύσῃ σὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη.

Ἦθελε νὰ πάῃ γιὰ προσκύνημα στὴν Ρώμη, στοὺς Τάφους τῶν Μαρτύρων, ἀλλὰ περισσότερο ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐπισκεφθῇ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἐπίσης, ἤθελε ἀπὸ μικρὸς νὰ ἀφιερωθῇ στὸν Θεὸ καὶ νὰ μάθῃ νὰ προσεύχεται.

* * *

Ἡ παράδοσις λέει, ὅτι χωρὶς χρήματα, ἀλ-



Τὸ Ὄρος τῶν Ἀγγέλων.

λά με την ἐλπίδα του στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πῆγε στὴν Ρώμη καὶ ἐπέστρεψε.

Ὁ Βρυνᾶχος, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του, ἔμεινε λίγο στὴν Δυτικὴ Γαλατία (σημ. Γαλλία), καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἦλθε στὴν Βρετανία, ἐπλευσε ἀπὸ τὴν Βόρεια Γαλλία πρὸς τὴν Νοτιοδυτικὴ Οὐαλλία καὶ βγῆκε στὸν κόλπο Μίλφορντ Χέβεν (Milford Haven), στὸ Ἀμπεργκλεδάου (Abergledau), ὅπου κατοικοῦσε ἡ φυλὴ Δήμηται.

Ὁταν ἔφθασε στὴν ξηρά, γονάτισε καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεό, ποῦ ἔφθασε σῶος. **Ἡ** παράδοσις λέει, ὅτι ἐπειδὴ δὲν βρῆκε πηγὴ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο νὰ πιῇ νερό, παρεκάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τὸν βοηθήσει, πιέσει τὴν γροθιά του δυνατὰ σὲ ἓναν βράχο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀνέβλυσε ἄφθονο ὕδωρ.

Ὁμως, οὔτε στὸν τόπο ἐκεῖνο ἔμεινε γιὰ πολὺ καιρὸ, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν πειρασμῶν καὶ τῆς ἐχθρας τῶν ἐντοπίων κατοίκων. **Ἀ**πὸ ἐκεῖ προχώρησε ἐσωτερικὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ Γκλεντάου (Cledau), ὅπου ἐζῆσε μὲ μεγάλη ἄσκησι· μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ κατεβύθη βόρειοδυτικὰ καὶ ἔφθασε στὶς πηγές τοῦ ποταμοῦ Πὸνς Λαπιντέους (Pons Lapideus, σημ. Pontfean). **Σ**τὴν περοχὴ αὐτὴ ἔδωσε σκληρὴ μάχη ἐναντίον τῶν ἀκαθάρων πνευμάτων, τὰ ὅποια κάθε νύκτα ἔβγαζαν τρομερὲς κραυγές καὶ σκορποῦσαν ἄσχημες μυρωδιές, ὥστε οἱ κάτοικοι ἀπὸ τὸν φόβο ἐγκατέλιπαν τὰ σπίτια τους. **Ὁ** Ὅσιος Βρυνᾶχος τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν μᾶστιγα αὐτὴ καὶ ἔκτισε Ἑκκλησία ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Τριάδα, γιὰ νὰ ὑμνῆται ὁ Δημιουργὸς καὶ νὰ εἰρηνεῦῃ ἡ φύσις.

Στὸν τόπο αὐτὸ συνέβη καὶ τὸ ἐξῆς: **ἡ** θυγατέρα τοῦ Ἡγεμόνος κατελήφθη ἀπὸ ἔρωτα γιὰ τὸν Ὅσιο, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε εὐγενικὰ νὰ ἐνδώσει στὶς ἐνοχλήσεις της. **Τ**ότε, προκειμένου νὰ τὸν κερδίσει, τοῦ



Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Βρυνάχου στὸ Νέβερν (ἀριστερὰ)
καὶ στὸ Λάνφυρναχ (δεξιὰ).

ἔστειλε ἓνα γεῦμα μὲ μάγια. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ὁμῶς τὸν ἐπροστάτευσε. Ὄταν δι-
επίστωσε ἡ νέα, ὅτι δὲν ἐπέτυχε τὸ τέχνα-
σμά της, ἔστειλε στρατιῶτες νὰ τὸν αἰχμα-
λωτίσουν καὶ νὰ τὸν φέρουν ἐνώπιόν της.
Εἶχαν ἐντολή, ἂν δὲν τὸ καταφέρουν, νὰ
τὸν θανατώσουν.



Ἐρείπια Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βρυ-
νάχου στὸ Cwm-yr-Eglwys.

Ὁ Θεὸς ὁμῶς προστατεύσε καὶ πάλι
τὸν Ὅσιο. Πληγωμένος ὅπως ἦταν, ἔπεσε σὲ μία πηγή καὶ μὲ τὸ νερὸ
της θεραπεύθηκε θαυματουργικά. Τὸ νερὸ βάρθηκε μὲ τὸ αἷμά του
καὶ παρέμεινε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ὡς θαυματουργικὸ ἅγιασμα. Ἡ
πηγή, ἡ ὁποία διατηρεῖται ὡς τὶς ἡμέρες μας, πῆρε τὸ ὄνομα «Κόκκι-
νη Πηγή» (Redspring).

* * *

Τὴν περίοδο τῆς καταδιώξεώς του, Ἄγγελος Κυρίου τοῦ ἐφανί-
σθηκε καὶ τοῦ εἶπε νὰ ἀναχωρήσῃ γιὰ ἄλλο τόπο. Κατὰ τὴν παρά-
κλησι τοῦ Ὁσίου εἰς τὸν Θεόν, μία φωνὴ τὸν καθηγοῦσε, ἕως ὅτου
τοῦ ὑπέδειξε ὁ Κύριος τὸν τελικὸ προορισμό. Σὲ ὅλες τὶς περιοχές,
τὶς ὁποῖες ἐπισκέπτετο στὴν ἀναζήτησί του, στὴν Νοτιο-δυτικὴ
Οὐαλλία, κυρίως στὴν περιοχὴ Πεμπροκσάϊρ (Pembrokeshire), ἐκή-
ρυττε καὶ ἔκτιζε Ἐκκλησίες.

Ὁ Ὅσιος παρὰ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς διώξεις, δοξολογοῦσε
ἀκατάπαυστα τὸν Θεὸ καὶ ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ δὲν ἔλειπε ἀπὸ τὰ
χεῖλη καὶ τὴν καρδιά του.

Ἐγκαταστάθηκε στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους τῶν Ἀγγέλων (Carn-
Engyle, Mynydd Camingli) στὴν Οὐαλλία, πλησίον τοῦ Νέβερν (Nevern),
στὸ Πεμπροκσάϊρ. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι, ἡ τοποθεσία ἔλαβε τὸ
ὄνομα αὐτό, διότι ὁ Ὅσιος Βρυνάχος εὐρίσκετο σὲ συνεχῆ κοινωνία
μὲ τοὺς Ἀγγέλους. Ἐκεῖ ἱδρυσε Μοναστήρι καὶ σὲ κάθε μεγάλη δοκι-
μασία στὴν ζωὴ τῆς Ἀδελφότητος, ὁ Ἅγιος ἀνέβαινε στὸν λόφο καὶ
περνοῦσε ἐκεῖ μεγάλο χρονικὸ διάστημα μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ.

Μία λευκὴ ἀγριόχοιρος τοῦ ἐφανίσθηκε σὲ ὄραμα καὶ τοῦ ὑπέ-
δειξε τὸν τόπο, ὅπου ἔπρεπε νὰ κτισθῇ ἡ Ἐκκλησία. Εἶχε τὴν εἰρήνην
τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἄγρια ζῶα τὸν ὑπηρετοῦσαν. Μερικὰ ἐλάφια τὸν
ἐβοήθησαν νὰ φέρῃ κορμούς δένδρων ἀπὸ τὸ δάσος, προκειμένου νὰ
κτίσῃ τὴν Ἐκκλησία.

* * *

Ὁ Ἅγιος, μὲ τὸ κήρυγμά του, ἐνέπνεε τόσο πολὺ τοὺς ἀνθρώπους,
ὥστε ἓνας τοπικὸς Βασιλεὺς τῆς Οὐαλλίας, ὁ Κλέθερ (Clether), σὲ
μεγάλῃ ἡλικίᾳ παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν θρόνον του καὶ μετέβη ἀπὸ τὴν

Ουαλλία στην Κορνουάλη, ἔγινε Ἱεραπόστολος καὶ μετὰ τὸν θανατό του τιμήθηκε ὡς Ἅγιος († Μνήμη: 23η Ὀκτωβρίου).

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι, ὁ Ὅσιος ἦταν φίλος τοῦ Ἁγίου Δαβίδ († Μνήμη: 1η Μαρτίου), Προστάτου τῆς Ουαλλίας.

Ὁ Ὅσιος Βρυνᾶχος ἴδρυσε πολλὰς ἄλλες Ἐκκλησίες καὶ Παρεκκλήσια κατὰ μῆκος ποταμῶν στὴν Ουαλλία. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἰδρύματά του εὐρίσκονται στὸ Πεμπροκσαίρ.

Σήμερα ὠρισμένες ἐκκλησίες στὶς κομητείες Pembrokeshire, Carmarthenshire, Glamorgan, Monmouthshire καὶ στὴν πρῶν κομητεία Brecknockshire εἶναι ἀφιερωμένες σὲ αὐτόν.

Ὁ Ὅσιος ἀπεικονίζεται σὲ βιτρὸ σὲ πολλὰς οὐαλλικὰς ἐκκλησίας.

Ὡρισμένοι συγγραφεῖς ταυτίζουν τὸν Ἅγιο Βρυνᾶχο μὲ τὸν Ἅγιο Βρανόκο, ὁ ὁποῖος τιμᾶται τὴν 7η Ἰανουαρίου (St. Brannoc of Braunton).



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

(*) Βλ. <https://en.wikipedia.org/wiki/Brynach> καὶ <https://orthochristian.com/102837.html>. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

